

WAT GEBEURT ER OP

SUMMERCAMP

HEINO



World Servants verwelkomt minderjarige vluchtelingen

Toen de World Servants een paar weken geleden werd gevraagd of een aantal jonge vluchtelingen bij hen mocht verblijven, was het antwoord meteen duidelijk. Natuurlijk waren de 19 jongens en hun begeleiders van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers welkom op hun kampweekend op het Summercamp terrein!

Geschreven door Debby van Wijngaarden

World Servants is een stichting die jongeren de kans geeft om mee te bouwen aan verandering. De jongeren (in de leeftijd van 16 en 17 jaar) gaan op avontuur in een ontwikkelingsland. Ze bouwen daar niet alleen aan de toekomst voor de lokale gemeenschap, maar ook aan hun eigen ontwikkeling. Het is één groot 'bouwproject' dat de levens van alle be-

trokkenen verandert. Over dit maatschappelijke project is eerder dit jaar, in de serie 'Wat gebeurt er op Summercamp Heino?', een artikel verschenen.

Natuurlijk konden ze erbij

'Het weekend, dat we het World Servants Festival noemen, is bedoeld voor alle jongeren die deze zomer op World Servants werkvakantie zijn geweest naar een land in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Drie weken lang bouwden deze jongeren samen met de lokale bevolking aan een klaslokaal, lerarenwoning of kliniek. Dat wat we ver weg doen, doen we natuurlijk ook hier! We ontmoeten elkaar, trekken samen op en leren van elkaar' vertelt Theunis Sjoerd Elzinga, socioloog bij World Servants. 'Deze jongens hadden een plekje nodig om te slapen, voor een paar nachten. Natuurlijk konden ze erbij komen en meedoen.'

Drie keer per jaar zijn de World Servants op het terrein van Summercamp Heino

te vinden. Met ruim 600 jongeren en leiders bouwen ze het terrein om naar hun eigen World Servants Festival. Het weekend is bedoeld om de ervaring van ver weg, afgelopen zomer, om te zetten in concrete vervolgstappen dicht bij huis. 'Natuurlijk hebben we meteen gezegd dat deze jonge vluchtelingen welkom waren. We hebben ze uitgenodigd om onderdeel van het geheel te zijn; ze konden meedoen met alle activiteiten. Een aantal jongens is 's avonds bij het feest in de sporthal aanwezig geweest. Er was een band en samen hebben we de polonaise gedaan.'

Manchester United

Tijdens het weekend zijn er activiteiten, workshops en sprekers, maar tussentijds is er veel ruimte voor ontmoeting. 'De deelnemende jongeren zochten elkaar op voor een praatje, maar veel World Servants-deelnemers stapten ook op de jongens af voor een praatje of een "boks". Ze waren echt onderdeel van ons Festival.'

'Wat misschien wel het leukste was, is dat ze mee hebben gedaan aan ons jaarlijkse voetbaltoernooi. Onze projectgroepen heetten Rwanda, Malawi of Zambia, naar de reis waar ze aan deelnamen. De jongens hadden zich aangemeld als 'Manchester United'. Ze wilden graag meedoen en dat vonden we natuurlijk ontzettend leuk! Iedereen had zich rond het sportveld verzameld, met zitzakken en al. Enthousiast werden alle voetballers aangemoedigd. Het was echt een bruisend geheel!'

Team 'Manchester United' (foto World Servants)



Een vakantiecamp om nooit te vergeten

'Zoek je iemand?' hoor ik, als de deur van huisje 3 open gaat. Voor me staat Paulina, één van de begeleiders van het jeugdwerk van (arbeiderswelzijnsvereniging) AWO Essen. Ze neemt me mee in de aangename temperatuur van hun groepshuisje. Tien dagen lang is dit huisje het (t)huis van 20 kinderen uit Essen en omgeving en hun 4 begeleiders. In de koele ruimte zitten een aantal kinderen die, zichtbaar moe, nét terug zijn van hun dagje Dinoland. 'We hebben edelstenen gezocht en ik heb gewonnen met lasergamen!' zegt één van de jongens enthousiast.

In rap Duits vertelt Paulina dat het jeugdwerk van AWO Essen er is voor alle ouders die hulp nodig hebben. De vakantiecampen die AWO voor jongeren organiseert zijn voor kinderen 'uit de arbeidersklasse'. De zomerkampen zijn op verschillende locaties in Duitsland, Spanje, Italië en Kroatië én in Heino. Twee groepen, met jongere kinderen, gaan naar Summercamp. Voor veel kinderen is het de eerste keer dat ze op vakantiecamp gaan. Ook schoolreisjes zijn voor hen niet vanzelfsprekend – omdat hun ouders de kosten niet kunnen betalen. Het is een hele ervaring om



Plezier bij kanovaren op Woodland

naar Summercamp te gaan: een busrit van tweeënhalf uur en dan 10 dagen, zonder papa of mama, op kamp. 'Het doel is dat de kinderen even afstand hebben van huis. De meesten hebben geen telefoon mee: ze kunnen samen spelen en genieten. Ze hebben héél veel plezier en leren zelfstandig dingen te doen. Tandens poetsen, douchen, eten, lunchpakketten maken. We zijn bijna niet in ons huisje, we willen juist graag naar buiten om leuke dingen te doen. We doen 2 sportieve activiteiten per dag: boogschieten, vlotbouwen, zwemmen in het Jacobsgat, klimmen of kanovaren. Ook zijn we naar Zwolle en naar Dinoland geweest. Daarnaast doen we andere dingen samen: favoriet is (het kaartspel) Weerwolven!'

Om ons heen klinken schuivende stoelpoten. Een aantal 11-jarige jongens en meiden verzamelt zich om ons heen in de groepsruimte. Het is tijd voor een potje voetbal, en daarna voor pizza. 'We komen al zo'n 15 jaar op Summercamp', vervolgt Paulina. 'Het is mijn tweede keer hier. Wat ik zo fijn vind aan Summercamp, is dat alles heel goed geregeld is. We hebben een huisje voor onszelf, met een gezamenlijke woonkamer met smartboard. Daar maken we echt gebruik van: we doen veel samen met onze groep. Er zijn veel dingen die we kunnen doen en het eten wordt geregeld. We hoeven het terrein niet af. Op andere locaties moeten we zelf activiteiten bedenken en organiseren én het eten maken. Daar hebben we veel meer werk aan. Aan het eind van de dag overdenk ik de dag, vanuit mijn "eigen bed". Dat is heel fijn.'

'Wat ik zo leuk vind, is dat we de kinderen deze ervaring kunnen geven' vervolgt Paulina. 'Ze beléven hier echt wat. Zonder ons, vrijwillige begeleiders, kunnen de kinderen niet op vakantie of op kamp. We doen het vrijwillig, uit liefde voor de kinderen. Dit is niet mijn werk. AWO is niet mijn werkgever. Het komt echt uit mijn hart.'

Twee bolderkarren vol wiskundig materiaal

'We komen met onze wiskundekampen al 10 jaar op Summercamp' vertellen begeleiders Marijke en Moniek me. 'Met de stichting "Vierkant voor Wiskunde" willen we graag wiskunde promoten. Wiskunde is niet alleen het rekenen dat je op school krijgt. Wiskunde kan vooral heel leuk zijn!'

Elk jaar organiseert de stichting zomerkampen voor kinderen van 10 tot 18 jaar. Het kamp heeft een wiskundig karakter, maar deelnemers hoeven niet per se géód te zijn in wiskunde. Het is bedoeld voor iedereen die wiskundige dingen leuk vindt – niet als bijles. 'Veel kinderen die hier komen vinden het leuk om te puzzelen, te schaken of logisch na te denken. Dat doen ze ook veel in hun vrije tijd hier', vertelt Marijke. Vierkant voor Wiskunde organiseert elke zomer 3 kampen, voor 3 verschillende leef-

tijdsgroepen. Er zijn veel terugkerende deelnemers en begeleiders. Nu zijn ze hier met 63 jongens en meiden en 26 begeleiders. Dat aantal begeleiders is echt nodig, vooral voor de wiskundige opdrachten die op het programma staan.

Verbinding creëren

Dat de begeleiders enthousiast zijn over de wiskundekampen is duidelijk. Marijke is zelf 7 jaar mee geweest op wiskundekamp en gaat nu al voor de 10e keer mee als begeleider. Moniek gaat al voor

het 17e jaar mee als begeleider. 'Als ik vroeger had geweten dat er een wiskundekamp was, was ik zeker mee gegaan!' zegt ze enthousiast. 'Ik zit hier heel erg op m'n plek. Ook met de begeleidersgroep. We maken de opdrachten zelf, dat vergt heel veel voorbereiding. We werken heel intensief samen. Vaak maken we verhalende opdrachten, bijvoorbeeld over een taartenbakwedstrijd met driehoekige taartpunten. De wiskunde die hierachter zit gaat behoorlijk diep.'

Niet alles draait om wiskunde. 'Verbinding creëren, dat vinden we heel belangrijk. Ook hechten we veel waarde aan structuur en planning. De 'kamermentor' leest elke avond voor, dat is een vast ritueel. Ook aan de oudere groepen. Dat kan van alles zijn, van 'Matilda' van Roald Dahl tot het telefoonboek.'

In de (geplande) vrije tijd wordt er regelmatig gepingpong, gevolleybald, gele-



Huisje 25 met de t-shirts van de afgelopen edities van het wiskundekamp (foto Vierkant voor Wiskunde)

zen of een spelletje gespeeld. 'Huisje 25 is voor ons een fijne plek', geeft Moniek aan. 'Centraal op het terrein, met zicht op het sportveld. We houden graag het overzicht, we zijn immers verantwoordelijk voor anderen kinderen. Ook is het niet te ver weg van het restaurant, waar we de serre gebruiken om onze wiskundige opdrachten te doen. Daar zitten we heel veel. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom we al zo lang naar Summercamp gaan: we hebben hier een plek waar we met 90 man wiskundige dingen kunnen doen. Elke dag gaan we met 2 bolderkarren vol wiskundig materiaal met z'n allen naar de serre. En weer terug.'

We hebben hier alles

'En de voorzieningen, hè. Het is heel fijn dat we op het terrein ook andere

dingen kunnen doen, we hoeven het terrein niet af. We maken gebruik van het zwembad, het hoogteparcours, de minigolf. We doen niet alleen maar aan wiskunde. Ook rennen is – zeker op deze leeftijd – heel belangrijk. En we kunnen hier gewoon lekker chillen.' Marijke vult aan: 'De bereikbaarheid is ook fijn, op loopafstand van het station. We komen overal vandaan. Uit alle uithoeken van Nederland; we hebben zelfs een deelnemer uit Noorwegen en één uit Frankrijk.' 'Er is hier gewoon heel veel mogelijk', concludeert Moniek. 'We krijgen hier waar voor ons geld. We hoeven het terrein niet af, we hebben hier alles. We doen echt alles om het voor iedereen betaalbaar te houden.'

ONTDEK DE ACTIVITEITEN!

KOM NAAR WOODLAND!

WOODLAND.NL

Zwemmen

Woodland Adventure Golf

Edelstenen zoeken

NIEUW! in Heino